

Wandelroute Park kasteel Loenersloot

Lengte: 3 km

Onverharde paden

Vrij toegankelijk voor wandelaars van april tot en met september van 8.00 tot 20.00 uur, en van oktober tot en met maart van 08.00 tot 17.00 uur. Honden zijn niet toegestaan.

Ingang: Rijksstraatweg 211 (De witte ophaalbrug over en direct rechts via bruggetje het park in)



Het park van kasteel Loenersloot is rond 1798 aangelegd door de landschapsarchitect Gijsbert van Laar. Van Laar was voornamelijk bekend vanwege zijn Magazijn van Tuin-sieraden, een catalogus van tuinobjecten als bankjes, bruggetjes, speelhuisjes, tempeltjes waarmee eigenaren hun park konden verfraaien. De aanleg van Van Laar kenmerkt zich door een sterk kronkelende waterpartij, kunstmatige heuveltjes en beslotenheid. Ondanks dat het een klein park is, heeft het veel verrassende gezichtspunten. Op de heuveltjes stonden oorspronkelijk objecten zoals een obelisk.

Er is in het voorjaar een rijke stinzenflora in het park. Verder staan er veel eiken, essen, elzen, beuken en exoten als treurwilg en broedt er o.a. een reigerkolonie.

In het park staan vier bunkers die tijdens de mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd door het Nederlandse leger. Eigenlijk zijn het groepsschuilplaatsen waarin soldaten die in het veld waren gelegerd, zich konden terugtrekken. Oorspronkelijk zouden er ook slaapplekken en een keukentje in worden gebouwd, maar Nederland had toen al gecapituleerd. De groepsschuilplaatsen horen bij het Fort bij Abcoude, een van de 42 forten van de Stelling van Amsterdam. Tegenwoordig huizen er in de bunkers maar liefst zeven soorten vleermuizen.

U kunt een wandeling goed combineren met een rondleiding door het kasteel. Voor data en reserveren zie: www.utrechtslandschap.nl/loenersloot.